

## **72. De tocht door de woestijn :**



**Duizenden mensen vertrokken naar het Heilige Land. Het waren niet alleen ridders. Ook arme boeren begaven zich op weg. De meesten kwamen van ellende om voordat ze halverwege waren. De gewapenden zelf werden zwaar beproefd, vooral bij de doortocht van de woestijn van Klein-Azië. De reis naar Jeruzalem duurde drie jaar.**